

Puur Smaak

smakelijk magazine voor puur genieten



parti

jaargang 2 | editie 7

- | Exotisch Istanboel
- | Nieuwe Notenoogst
- | Ambachtelijk IJs!

partí

puur smaak

Op naar een heerlijke nazomer!

Bent u net terug van vakantie? Of heeft u de zomer ontspannen thuis doorgebracht? Dan is het nu tijd om ten volle te genieten van een heerlijke nazomer! De laatste jaren zijn we in Nederland gezegend met echte, Indian Summers. De heetste dagen zijn voorbij, maar we genieten nog volop van een stralende zon en milde temperaturen. Trots tonen we aan vrienden onze gebruinde huid en heerlijk uitgerust zoeken we vertier en gezelligheid. Het is tijd voor de oogst! Op de markt puilen de stalletjes uit van het fruit; noten zijn er in overvloed. Met vrienden en familie genieten we van een heerlijk glas wijn, waar Parti's uitgebreide notenassortiment natuurlijk uitstekend mee combineert. Ook fijn in deze tijd van het jaar: een heerlijke strandwandeling gevolgd door een high tea of borrel. Twee uitstekende gelegenheden om gevulde abrikozen en verrukkelijke mazaresi (kleine pistachecakes) te presenteren. Met de verfijnde recepten in deze Puur Smaak kunnen ook de minder ervaren thuisbakkers goed uit de voeten. Bon appetit! En bent u nog niet uitgereisd? Wat dacht u dan van Istanboel, de stad waar u zich in een sprookje uit duizend-en-één-nacht waant? Voor liefhebbers van schoonheid, cultuur, culinair plezier en vriendelijkheid een niet te missen bestemming!

Nazomeren is op en top genieten!

In deze Puur Smaak:

Exotisch Istanboel	4	IJssalon Gino in Helden	10
Turkish Delight	7	Het mooiste porselein	11
Mediterraan nagenieten	7	Boterham wordt taartje	12
Hip aluminium een maatje kleiner	7	Verrukkelijk gevulde abrikozen	12
Italiaanse superkoekjes	8	Parti in Etten-Leur	14
Zelf pinda's kruiden	8	Mazaresi: feestelijke cakejes met pistache	14
Vin de Santo dessertwijn	9		

Exotisch Istanboel



Istanboel heeft van álles méér: méér schoonheid, méér cultuur en méér levensvreugde. Duik onder in de overvloedige mystiek van deze stad en geniet van de fantastische keuken!

De Bosporus is een rivier met een legendarische klank, een naam die in één adem wordt genoemd met de stad die zijn oevers siert: Istanboel. Een boottocht over de Bosporus is een absolute múst voor iedereen die deze

eeuwenoude stad bezoekt. Het uitzicht is fenomenaal! Klievend door het frisse water kunnen we de stad van alle kanten bekijken. Niet voor niets noemt men deze oevers de Gouden Hoorn, met aan de ene kant de minaret van de Blauwe Moskee en de gebouwen van het beeldschone Topkapi paleis, en aan de andere kant hippe buurtjes met hun aantrekkelijke restaurants aan het water. De vindingrijke inwoners van de stad combineren hun liefde voor de

rivier graag met lekker eten. Zo kunnen we zelfs een barbecuetocht per boot ondernemen! Nog mooier is een oversteek 's avonds. Het uitzicht is dan adembenemend, we worden omringd door duizenden lichtjes. En dan te

in de oven gebakken aubergines, geroosterde paprika en frisse salades van komkommer, tomaat en feta. Verrukkelijk! We kopen een volle zak verse hazelnoten, die hier overal verkrijgbaar zijn omdat Turkije de

In de schaduw doen we ons tegoed aan de Turkse culinaire schatten

bedenken dat we op dit moment reizen van het ene naar het andere werelddeel. De ligging van Istanboel is namelijk uniek. Het ligt deels in Europa, deels in Azië. En dat zien we ook terug in de stad. We lopen door moderne winkelstraten, maar kunnen ook helemaal opgaan in oude, oriëntaalse sferen.

HAREM

De historie komt het meest tot leven in het oude gedeelte, met als onmiskenbaar hoogtepunt een bezoek aan het Topkapi paleis. We zijn er vroeg voor opgestaan om zo de grootste stroom bezoekers te vermijden en lopen direct door naar de grootste attractie van het complex, de plek waar zich vroeger de harem bevond. In de prachtig ingerichte kamers wanen we ons in een andere wereld. Fenomenaal zijn de badvertrekken waar de dames zich voorbereidden op de nachten met de sultan. Na afloop van het bezoek genieten we van het uitzicht over de Gouden Hoorn, terwijl we ons in de schaduw tegoed doen aan de culinaire schatten van Turkije: vers geurend brood, van gepureerde kikkererwten gemaakte humus, gefrituurde of



grootste producent van deze natuurlijke lekkernij is. Trouwens, ook de abrikozen en de vijgen zijn van topkwaliteit! We begrijpen meteen waarom Partí de vruchten in dit land inkoopt. We eten ze als lekkere en gezonde snoepjes. Met nieuwe energie gaan we door naar de Blauwe Moskee, waarvoor we ons met respect voor de cultuur netjes kleden. Daarna gaat het door naar de Aya Sofia. Dit meesterbouwwerk was eerst een kerk, daarna een moskee en is nu een



museum met prachtige, eeuwenoude muurschilderingen. De grootsheid is adembenemend.

GEZONDE KNABBELS

De volgende dag leven we ons helemaal uit in de zoek, de oergezellige markt die zich uitstrekt over een enorme oppervlakte en bestaat uit een wirwar van straatjes. Hier vinden we de mooiste souvenirs om ons huis mee te decoreren, zoals waterpijpen, lampen en

keramiek. En nóg leuker vinden we de kruidenmarkt: prachtige bergjes kruiden in schitterende kleuren staan hun geur af aan de omgeving en zijn een lust voor het oog. Ook uitgaan in Istanboel is een belevenis. We dansen op de klanken van popmuziek een gat in de nacht. De nacht daarop luisteren we in één van de vele muziekclubs naar melancholieke Turkse muziek, onder het genot van de gezondste knabbels die we ons kunnen voorstellen: noten, groenten met een fris sausje en kruiden in olijfoliedressing waarin we ons brood dopen.

Minder gezond, maar wel lekker is het glaasje raki dat erbij hoort, een geurige anijsdrank, lekker pittig en verfrissend in de zwoele Turkse nacht!

En natuurlijk mogen we een bezoek aan een theehuis niet overslaan. Heerlijke plekjes voor verliefden, die zich romantisch op een bankje kunnen nestelen. We drinken muntthee en genieten van het zoete, maar o, zo sensuele Turks Fruit. We zijn dan inmiddels al tot over onze oren verliefd op deze wereldstad! |



Leuk om te geven!

Gaat u binnenkort bij vrienden langs om bij te praten over al uw zomeravonturen? Of valt er iets te vieren en bent u op zoek naar een originele attentie? Dan biedt Partí de oplossing! Bij ons kunt u zelf de leukste cadeautasjes samenstellen. Ze zijn verkrijgbaar in twee maten en zijn transparant, waardoor de ontvanger alvast een blik op de inhoud wordt gegund zonder het hele tasje te hoeven uitpakken.



Hip aluminium een maatje kleiner

Geniet u ook zo van de Bright White en de Bright Pink, de Portugese witte wijn en rosé in aluminium flessen, die Partí enige maanden geleden introduceerde? Dan is er goed nieuws voor u! De flessen zijn er nu ook in een praktische, kleine maat. Handig voor een lunch of picknick, en natuurlijk heel hip vormgegeven, dus ideaal om een dierbare mee te verrassen. Partí heeft de leukste cadeautasjes voor u klaarliggen. Santé!

Turkish Delight

U hoeft niet helemaal naar Istanboel om te genieten van het lekkerste Turks Fruit, want u kunt ook even langs één van de Partí-winkels lopen. Wij verkopen de echte! Heerlijk zacht en zoet, rechtstreeks geïmporteerd uit Istanboel. Ons Turks Fruit komt in de varianten naturel, rozen en hazelnoot. Gemengde pakjes van 250 gram: € 2,50.

PARTÍ TRAKTEERT OP:

Het beste van de Mediterranée! Op vakantie ook zo genoten van die heerlijke mediterrane smaken? Dan heeft Partí een geweldige aanbieding: een fles van de beste olijfolie en rode en witte wijnazijn van het bekende merk Torre Real. Koopt u van alle drie één fles, dan betaalt u tegen inlevering van deze bon

€ 11,90!

Deze aanbieding is geldig t/m 31 oktober 2006

partí

Torres Mas Rabell Rosado

Torres
Mas Rabell
Rosado

€ 6,95
per fles



www.torres.nl



Italiaanse lekkernijen

Ze zijn ambachtelijk gebakken, komen in een aantrekkelijke verpakking, zijn er in drie variaties en zijn onvoorstelbaar lekker! Deze Italiaanse koekjes van het gerenommeerde merk Vicenzi. Kies maar uit! Gaat u voor de cantuccini di Matilde met amandelen, de cialdine met hazelnootcrème, of voor de ronde, chocolade cioccoline? Aan u de keuze!

Pinda's: Zelf geroosterd en gekruid

Wel eens gedaan? Zelf pinda's van een heerlijk smaakje voorzien is echt veel makkelijker dan u denkt. En... een enig weekendklusje. Met dit recept kan het niet misgaan!

- Voor een schaal heeft u nodig:
- 250 gram ongezouten en ongebrande gemengde noten
 - 1 eetlepel olie

- 1 teentje knoflook
- 1 eetlepel boter
- rozemarijn
- 1 eetlepel bruine suiker
- 1 theelepel zeezout
- mespuntje cayennepeper

Bereiden:
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Spreid de noten uit op een bakplaat en



Zoete wijn

De zoete wijn is terug! Want laten we eerlijk zijn, wat is er bijvoorbeeld na een verrukkelijke maaltijd lekkerder dan een heerlijk glas dessertwijn met can-tucci koekjes bij de koffie? U vindt de lekkerste zoete wijn bij Partí: Vin Santo del Chianti van het beroemde Toscaanse wijnhuis Sensi. U proeft de nazomer! |

rooster ze 7 minuten. Schud de bakplaat tussentijds één keer. Verhit de olie in een koekenpan en fruit de knoflook circa 45 seconden. Voeg de boter, rozemarijn, bruine suiker, zout en peper toe en fruit dit mengsel ongeveer één minuut. Meng de noten met het kruidenmengsel uit de koekenpan.

Serveer de noten lauwwarm. |



PARTÍ TRAKTEERT OP:

Pistachenoten in de dop. Heerlijk voor bij de borrel en speciaal in deze noten-maand éxtra lekker! Tegen inlevering van deze bon betaalt u voor 250 gram geen € 3,50 maar

€ 2,95!

Deze actie is geldig t/m 31 oktober 2006

partí

De smaken van licht en donker

In Helden bevindt zich een zeer bijzondere ijssalon met misschien wel het lekkerste ijs van Nederland. Van heinde en verre komen liefhebbers naar ijssalon Gino. Gino verstaat dan ook zijn vak, net zoals zijn vader voor hem, en diens vader, en diens vader...

Ambachtelijk Italiaans ijs met recepten die al 130 jaar vriend en vijand verrassen, waar vind je dat? In het Limburgse Helden! Daar zwaait Gino Concorso



sinds drie jaar de scepter over ijssalon Gino. Dat houdt overigens niet in dat Gino nog maar drie jaar zijn vak verstaat, want het ambacht is hem letterlijk met de ijslepel ingegoten. Gino: “Oorspronkelijk komt mijn familie uit Sicilië. Dat is de plek waar het ijs ooit is uitgevonden. Het allereerste ijsje werd daar eeuwen geleden aangeboden aan de Franse koningin, die er zo verzot op raakte dat ze een ijssalon liet openen in Parijs, die overigens nog steeds bestaat.” De Concorso’s vormen een dynastie van ijsmakers, Gino: “Mijn broers hebben zaken in Duitsland en ik zit dus hier in Helden. We maken deel uit van de vijfde generatie. Wat het geheim is van goed Italiaans ijs? Nóóit de smaak veranderen! Onze recepten zijn al 130 jaar top! Het enige wat is veranderd, is dat we het vroeger met de hand maakten en nu met de machine. Maar ik gebruik tot op de dag van vandaag dezelfde ingrediënten als mijn overgrootvader. We halen de nootjes voor ons pistache-ijs bij Partí en ook de nootjes waarmee we onze wafels besprenkelen. Ik vind het een prachtvak. Is het warm, dan verkopen we meer frisse smaken, zoals citroen. Is het wat koeler, dan zijn de zwaardere smaken zoals Malaga populairder. Dat noem je lichte en donkere smaken. En als ik mijn klanten zie genieten, dan geniet ik mee!

Ijssalon Gino, Kaupmanshof 7, 5988 BD Helden, telefoon 077-472 47 36. |



Koffie uit een passend kopje!

Lekkere koffie smaakt pas écht goed als u het uit een prachtig kopje drinkt. Partí biedt u mooie espresso kop-en-schotels van geglazuurd porselein van het Deense merk 'Swan of Denmark'. Ze komen in wel tien verschillende kleuren. Wilt u het geheel een persoonlijke touch geven? Dan kunt u ze onderling prima combineren. Een kop en schotel kost € 4,95 per stel, zes setjes € 25,-.

Stijlvolle nootjes

Ook van 'Swan of Denmark' zijn deze zeer aantrekkelijke notenschaaltjes. Dát is nog eens stijlvol uw nootjes presenteren! Een leuk cadeautje in dit seizoen van de notenoogst en we hebben er leuke bijpassende Partí cadeautasjes bij. Prijs: € 3,95 per stuk, € 22,- voor een set van zes stuks.



PARTÍ TRAKTEERT OP

Nog meer noten! Cashewnoten deze keer. Om eindeloos mee te combineren in salades en hartige taarten. Of lekker zo uit het handje, natuurlijk! Tegen inlevering van deze bon betaalt u voor 250 gram geen € 2,95 maar

€ 1,95!

Deze aanbieding is geldig t/m 31 oktober 2006

Boterham wordt taartje!

Met de overheerlijke plakken Callebaut chocolade voor op brood, verandert iedere boterham in een wip in een verrukkelijk taartje. De matinettes, zoals de plakken worden genoemd, zijn 2 mm dik. Om met liefde van te smullen! Tip: verwarm uw broodje even in de oven en laat de matinette er vervolgens op smelten. Dát is nog eens een superontbijt! Maar ook zijn ze uitstekend geschikt als tussendoortje bij de koffie of om uw gebak of ijs mee te versieren.



Cappuccino begint met de beste espresso!

De basis van een goede cappuccino is simpel, namelijk een uitstekende koffie! Met de heerlijke, pittige Espresso of Espresso Extra Strong van Partí kan er weinig misgaan. De beste basis is dan gegarandeerd! En of u vervolgens een melkschuimer, de Mukka Express of een Jura koffiemachine gebruikt, is aan u.



Verrukkelijk gevulde abrikozen

Een heerlijk dessert! Of een lekker hapje voor bij de high tea... Dit gemakkelijke recept garandeert u in een handomdraai een smakelijk resultaat.

Voor vier personen heeft u nodig:

- 100 gram amandelschaafsel
- 3 eetlepels zachte boter

- 4 eetlepels acacia-honing
- 1 dl sherry
- 12 grote gedroogde abrikozen

Bereiden:

Meng de amandelen met de boter, de honing en de sherry. Snijd de abrikozen met een mesje half open en schep het amandelmengsel in de holtes. Zet de

Zacht en zoet: Turkse abrikozen

Wat je ver haalt is lekker! Heerlijk zoete, Turkse abrikozen zijn prachtig oranje van kleur en lekker zoet van smaak. Ze zijn op hun lekkerst als ze zacht zijn. Heerlijk zo uit het handje en ideaal om te verwerken in een dessert of vleesgerecht. Partí selecteert voor u de zachtste en grootste exemplaren. Mmmm... lekker en gezond! Per zak van 500 gram € 3,25.



abrikozen een minuut onder een voorverwarmde grill. Schep een beetje Bulgarse yoghurt over de vruchten en ze zijn klaar om te serveren!

Serveertip: heerlijk met een glaasje Vin Santo del Chianti!

PARTÍ TRAKTEERT OP:

Dat ándere Turkse fruit: de lekkerste en zachtste vijgen uit Turkije. Het gezondste snoep dat u zich kunt voorstellen én heerlijk om bij een drankje te serveren. Ga met deze bon langs uw Partí-winkel en betaal voor een zak van 500 gram geen € 3,50 maar

€ 2,95!

Deze aanbieding is geldig t/m 31 oktober 2006

partí

Partí in Etten-Leur

In het gezellige centrum van Etten-Leur hóórt natuurlijk een Partí-winkel.

Die zit er al veertig (!) jaar. Eigenaar Lodewijk Dirven vertelt: “De mensen in deze omgeving houden van kwaliteit. Het zijn echte Bourgondiërs, dus alleen het beste is goed genoeg. En daar vol-doen wij van Partí natuurlijk graag aan. Vooral onze noten en koffie zijn al decennia lang een begrip!



Het goede leven!

Anita van Dijk (41) is een geboren en getogen Leurse. Ze vertelt: “Hier in Etten-Leur geldt écht dat het leven goed is in het Brabantse Land. Het is hier heerlijk wonen én winkelen, zéker sinds de komst van het nieuwe stadshart, dat kortgeleden zelfs werd uitgeroepen tot het gezelligste winkelcentrum van Nederland. Vroeger shopten we nog wel eens in omliggende gemeentes, maar dát hoeft niet meer!”

Mazaresi, feestelijke cakejes met pistache

U heeft nodig:

- 200 gram gepelde pistache • zout
- 150 gram suiker • 4 eieren, gesplitst • 2 extra eidooiers • 50 gram fijngesneden gekonfijte sinaasappelschil • 50 gram aardappelmeel • boter • poedersuiker

Bereiden:

Verwarm de oven voor op 160 graden. Maal de pistache fijn. Klop de vier eiwit-

ten stijf. Meng in een andere kom de zes eidooiers met de suiker. Roer het aardappelmeel, de stukjes sinaasappelschil en de gemalen pistachenootjes er doorheen. Spatel de eiwitten erdoor. Vet kleine cakevormpjes of een muffinvorm in met boter en vul ze voor tweederde met beslag. Bak de cakes 30 minuten. Neem ze uit de vormpjes en bestuif ze, als ze zijn afgekoeld, met poedersuiker. |

Puur Smaak

| Informatie

www.parti.nl

www.puursmaak.nl

www.zuidvruchten.nl
info/recepten

www.pinda-info.nl
info/recepten

www.koffiethee.nl
info/recepten

www.voedingscentrum.nl
info/recepten, voedingswaarden, vragen

www.juraworld.nl
compleet aanbod

| Winkeladressen

Amstelveen, Binnenhof 5e
Bergen op Zoom, Zuivelstraat 43
Beverwijk, Beverhof 34
's-Hertogenbosch, Schapenmarkt 35
Etten-Leur, Winkelcentrum 5
Gouda, Nieuwe Marktpassage 3
Haarlem, Schalkwijk, Rivièradreef 16
Hillegom, Henri Dunantplein 18
Naaldwijk, De Tuinen 20
Oosterhout, Arendshof 251
Roosendaal, Roselaar 1D
Schiedam, Hof van Spaland 59
Schiedam, Hoogstraat 180
Venlo, Klaasstraat 62
Woerden, Voorstraat 45
Zoetermeer, Stadshart, Amsterdamsestraat 53

Opening Partij Hoofddorp 2 november 2006!

In de volgende Puur Smaak:

- | Bruisend Barcelona, meesterlijk Madrid
- | De gezelligste feestdagen
- | Restaurant De Zwaan in Etten-Leur

De volgende Puur Smaak is vanaf 7 november verkrijgbaar bij alle Parti-winkels.

| Puur Smaak is een uitgave van Parti Marketing BV en wordt gratis aangeboden door alle Parti-winkels in Nederland.

| Redactieadres:
info@puursmaak.nl
Postbus 25300
3001 HH Rotterdam

| Medewerkers:
Ilona Smeets, Achsa Vissel,
Esther Loor, Esther Voet,
Lodewijk Dirven, Belinda van
Loon, Carla Robben

| Fotografie:
Foto Video Fothal Venlo,
Studio W&K, Esther Keim,
JK-EL, Edwin Visser

| Design, premedia, productions:
Gruppo Bizarro



www.parti.nl
www.puursmaak.nl

puur

water



Ook gekoeld € 0,80

