

[kop]

Valentijnsdag: maak er iets moois van!

Intro:

Een kaart van een anonieme aanbieder, een rood hart met chocolaatjes van je minnaar, champagne en aardbeien met slagroom van je vriendje of een grote bos rode rozen van je man, het behoort allemaal tot de mogelijkheden op die 14^e februari, op Valentijnsdag. Maar waarom wordt de dag van de liefde uitgerekend in die koude, nu niet bepaald romantische, februarimaand gevierd? Lees alles over Valentijnsdag, inclusief tips om je geliefde te verrassen.

Waar komt Valentijnsdag vandaan?

Als je denkt dat Valentijnsdag een uit Amerika overgewaaide commerciële feestdag is, dan heb je het mis. Valentijnsdag is namelijk echt al zou oud als de weg naar Rome. In de Romeinse tijd werd er al op 14 februari een vruchtbaarheidsfeest gevierd, Lupercalia, ter ere van de godin Februa (beter bekend als Juno) en de wolf (Lupa = wolf), een voor de Romeinen een heilig dier. Jonge meisjes schreven hun namen op papyrus, deden ze in een doos, schudden die en lieten er door jongemannen een naam uit trekken. Vervolgens bracht het stelletje een dag en nacht met elkaar door, en wat er dan allemaal gebeurde... Dat lootjes trekken werd in Frankrijk trouwens nog tot ver in de vorige eeuw gedaan.

In ieder geval ging het er op 14 februari wild aan toe, ondanks de komst van het Christendom. De kerk had zijn eigen verhaal voor de 14^e februari: een gekuiste versie, inclusief heilige. Een priester werd aan het begin van onze jaartelling gevangen genomen door keizer Claudius, omdat hij in het geheim soldaten met hun lief in de echt verbond. Claudius verbood soldaten te trouwen omdat hij vond dat het huwelijk slechtere vechtersbazen van ze maakte. De priester, Valentijn, werd gevangen genomen en op 14 februari terechtgesteld. Het verhaal was voor paus Gelasius in 496 reden om die dag uit te roepen tot Valentijnsdag, naar de inmiddels heilig verklaarde Valentijn.

En dan is er nóg een versie. Valentijn zou een Romein zijn geweest die gevangen genomen werd omdat hij zich tot het christendom had bekeerd. De legende vertelt dat hij, voor hij stierf, een afscheidsbriefje achterliet voor de dochter van de gevangenebewaarder, met wie hij bevriend was geraakt. Daarop stond: 'Van je Valentijn'. In de middeleeuwen werd Valentijnsdag gevierd met de mooiste liederen en gedichten. De oudste Valentijnskaart komt uit de 15^e eeuw en je kunt hem bekijken in het British Museum in Londen. De Engelsen die leefden in het Victoriaanse tijdperk, maakten van hun kaarten trouwens hele kunstwerken; met de hand geverfd en opgeleukt met kant, linten, cupidootjes en satijn en uiteraard met een vleugje parfum.

Hoe het ook zij, de 14^e februari wordt vandaag de dag nog altijd hartstochtelijk gevierd, met een openlijke kwinkslag naar alle seksuele genoegens maar toch blijft de romantiek het voornaamste ingrediënt.

[Apart kader]

Hoe zeg je 'Ik hou van je?' in het...

Arabisch: 'Ana behibek (v) of Ana hehibak (m)

Chinees: 'Wo ai ni'

Indonesisch: 'Saya cinta padamu'

Jiddisch: 'Ikh hob dikh'

Kroatisch: 'Volim te'

Marokkaans: 'Ana moajaba bik'

Russisch: 'Ya tebya liubliu'

Turks: 'Seni Eviyorum'

Vietnamees: 'An ye u em (v) of An ye u an (m)

[Apart kader]

De symboliek achter de bloem

Sinds jaar en dag kun je het als Valentijn natuurlijk zeggen met bloemen. Maar wát zeg je precies met welke bloem? Bekend is dat rode rozen staan voor gepassioneerde liefde, maar wist je dat een witte roos uitdrukt dat je de ander waard bent? Combineer je de twee in één boeket dan staat dat voor eenheid. Geef je een amaryllis cadeau, dan laat je weten dat je de ander betoverend aantrekkelijk vindt en vergeet-me-nietjes staan voor ware liefde. Vind je iemand supersexy, geef dan jasmijn cadeau.